



realiseren, zijn vastgelopen, zegt Dineke. Jarenlang is de ruïne gebruikt als dumpplaats van grof vuil, als stalplek voor vee en als opslagplaats voor campingspullen. Ondanks de trieste historie heeft De Schans zijn bekoring. De ruïne met de wetering, het voormalige veerhuis, oud gemaal 't Anker, de dijk. Samen maken ze het tot een bijzondere locatie. Romantisch. Dineke kijkt met andere ogen. Ze woonde jarenlang met haar gezin in het machinistenhuis van haar vader. „We hebben een hoge schutting gebouwd zodat we de ruïne niet hoefden te zien.”

