

Heer, ontferm U over de ziel van  
**HUGO EWALD ESSER,**

Echtgenoot van ELISABETH JACOBS,  
eerder Weduwnaar van Regina Maria Geerts.

Hij is geboren te Alem op 8 Mei 1870. Na een langdurige ziekte overleed hij te Ulft, voorzien van de H. H. Sacramenten, op 23 Nov. 1947; op 27 Nov. is hij begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

De rechtvaardige leeft uit het geloof. Hij was sterk in zijn geloof; met een groot God's vertrouwen kon hij zich neerleggen bij de beschikkingen van God. Daarbij was hij een man van gebed, ook toen hij nog in het volle leven de zorgen van zijn gezin droeg. Zijn godsdienstigheid was geen verschijnsel van de hoge leeftijd, maar een diep-innerlijk beleefde overtuiging, die zijn moeder hem had meegegeven.

Hij was streng en daarbij goed voor een ander, want het was hem een vreugde iets voor een ander te kunnen doen. Tot op hoge leeftijd had hij een jeugdig idealisme, waardoor hij telkens bezigheden vond op 'n ander terrein. Hij leefde met zijn kinderen mee en stond hen met raad en daad bij. Hun vreugde was zijn vreugde.

Mijn beste echtgenote: wij leefden nog vele jaren gelukkig met elkaar en Uw zorgen en toewijding zijn mij niet ongemerkt voorbijgegaan. Wees bedankt voor alles, bijzonder voor wat je deed in mijn ziekte.

Mijn beste kinderen: gij weet, hoe ik U ben voorgegaan; het zal mijn grootste vreugde zijn te weten, dat gij mijn voorbeeld hebt gevolgd. Het geloof alleen maakt gelukkig. Blijft godsdienstig en leeft eensgezind onder elkaar.

Bidt voor mij aan het altaar des Heren en